

Gymnasium

HAVO • ATHENEUM • GYMNASIUM • TECHNASIUM



THEATERKLAS • SPORTKLAS • INTERNATIONALE KLAS

Sg Spieringshoek
Scholengemeenschap voor
gymnasium, atheneum en havo

Van der Brugghenlaan 2
3118 LA Schiedam

T 010 - 470 64 22
E info@spieringshoek.nl

www.spieringshoek.nl

[Technasium]
RIJNMOND



Sg Spieringshoek

De school waar je gezien wordt!

www.spieringshoek.nl

Gymnasium

Voor wie?

Ben jij nieuwsgierig; heb je plezier in leren en vind je het leuk om altijd net iets meer te weten over een onderwerp? Dan is het gymnasium echt iets voor jou. Het gymnasium is bedoeld voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen. Ga je deze uitdaging aan, dan kun je daar de rest van je tijd op school, op de universiteit en zelfs daarna profijt van hebben.

Een uitdaging

Op het gymnasium verdiep je je in alles wat met de Griekse en Romeinse oudheid te maken heeft. In de eerste tot en met de derde klas staan de klassieke talen centraal. Zinnen in het Grieks en Latijn zijn een soort puzzeltjes die je moet zien op te lossen. Daarvoor moet je woorden leren, de grammatica begrijpen en logisch leren nadenken. Dat logisch nadenken kun je weer gebruiken bij andere vakken.

Maar je leert ook over de mythen en sagen waarin veel avonturen beleefd worden en je komt veel over de geschiedenis van de oudheid te weten.



De Grieken en Romeinen hebben een grote invloed gehad op onze wereld. Wist jij bijvoorbeeld dat de winnaar van een sportwedstrijd een beker krijgt, omdat de Oude Grieken dit al bedacht hadden? De Grieken en de Romeinen hebben invloed gehad op onze samenleving en op de Europese talen die je leert op school. Dat is weer handig als je woordjes moet leren voor andere talen, maar ook handig voor je Nederlands.

In de eerste klas start je met Latijn. In de tweede klas komt daar Grieks bij. In de derde klas kies je een profiel: je gaat dan in de bovenbouw doen waar je het best in bent; wat je het leukst vindt en wat je nodig hebt voor je vervolgopleiding. In de bovenbouw kun je eindexamen doen in beide klassieke talen of in alleen Grieks of alleen Latijn.

In de bovenbouw wordt er nog meer aandacht besteed aan de geschiedenis van de Grieken en de Romeinen, aan de literatuur van Homerus en Virgilius, aan het toneel van Euripides, en aan de filosofie van Plato en Seneca.

Je verbreedt en verdiept je kennis

Door het versterken van je analytisch vermogen (logisch nadenken) kun je andere talen makkelijker leren en kun je grotere teksten beter overzien. Veel bovenbouwleerlingen geven aan dat de klassieke talen natuurlijk wel extra werk opleveren, maar dat het interessant én gezellig is om in een klein groepje Latijn of Grieks te krijgen bij ons op school. En mocht het onverhoopt toch niet lukken, dan kun je gewoon verder op het atheneum.

Naast verschillende activiteiten in de voorafgaande jaren kun je als gymnasiumleerling in de reizenweek in de vijfde klas mee met de Romereis, voor de leerlingen een onvergetelijke reis. Je wordt ondergedompeld in het Rome van toen en nu, en je ziet alle plaatsen en bouwwerken waar je tot dan toe alleen over gehoord en gelezen hebt.

Het gymnasium op Spieringshoek: de plek waar je uitgedaagd wordt en plezier hebt.



“Het gymnasium is het hoogste diploma en is een goede basis voor moderne vreemde talen.”

Fleur

Zien we je terug?

Wie weet heeft dit verhaal je enthousiast gemaakt voor het gymnasium bij ons op school. We hopen het en misschien maak jij straks deel uit van die groep leerlingen die blij is dat ze ooit voor de hoogste opleiding van Spieringshoek heeft gekozen.